

## HỒI NG ĐI CU A ĐOAN DU TẶNG THÊ -GI I.

Written by HT Thích Tuê-Minh

Sunday, 24 October 2010 04:45 - Last Updated Sunday, 16 January 2011 20:19

---

**Mô t ca m-nghi ; mô t y -niê m, va mô t ca i nhi n cho :**

## HỒI NG ĐI CU A ĐOAN DU TẶNG THÊ -GI I.

G.S/T.S Thích Tuê-Minh

Mùa Vu-Lan năm nay, Phậ t-liê ch năm 2554, t i Th ph Cal ornia cũng nhâm mùa BAO-ÂN t i Vi t Nam: BAO-ÂN đó là tĩ tro ng ân, g m ân tam-ba o; ân đất nĩc; ân phu -mẫu, và ân đàn-na tín-thí. Đ i v i nhi u ng i, đ c bi t là các nhà s Ph t Giáo, thì ân chúng sanh la i là ân hê -tro ng h n c .

Vì sao ân chúng sanh la i là ân hê -tro ng nhất? Vì nó có liên h v i chính chúng ta.

Theo thuy t luân h i, thì trong chúng-sanh đó, biết đâu ch ng có ông, bà, cha, me , anh ,chi , em, con, cháu ta t đ i ki p nào đó .

Chúng-sanh cũng g m có ke ân, ng i oán tĩ muôn, c kiếp đ i tr c vẫn còn trôi nô i, trâm luân vì oán ân ch a đĩt sa ch. Cho nên, ho còn duyên v i chúng ta đê g p i nhau trong cõi đ i này.

Nay mùa VU-LAN THẶNG-HÔ I vê trên đất nĩc tha h ng này, Tuê-Minh tôi có đ i i tâm s cùng đ ng bào Ph t t .

Đã tĩ mấy chu c năm nay, Tuê-Minh tôi đã tĩ khép kín mình vào Am-T , đê tĩ ho c, tĩ tu, tĩ đê . Tôi khĩc tĩ viê c xây Chùa to, đ ng tĩ ng lĩn đê mong kê go i tiên ba c; đống góp; nh các chùa Viê t khác trên khắp năm châu. Các chùa này thĩ ng do các vi tĩ phong là: "Reverence; Venerable; Thĩ ng-to a, Hòa-Thĩ ng" nh m d dàng chiếm tín-đô, giành b n đ o nh đĩ xa y ra, sau khi ho tìm đĩ ng v tĩ t biên qua các nĩc T -DO.

Chính tôi cũng là một trong những người trẻ thành lập u vong, sau khi bị Cộng Sản Việt Nam (CSVN) bắt tù, từ ngày họ chiếm miền Nam 1975. Tôi cũng ném những đau-thực vật như moi tu-sĩ Việt Nam vì đã nằm trong thể chế Việt Nam Cộng-Hòa. Mọi người đều hiểu rằng, ai đã lo trong chế độ Cộng Sản, là không còn cái quyền do tôn giáo (xem Trung Quốc sau 1950 và Cộng Sản Việt Nam Bắc-Việt sau 1954 thì rõ).

Do đó, người thầy TU có chút ít tiếng tăm như tôi, làm sao chẳng bị tù đầy? Dù sao, chúng tôi cũng may mắn các Sĩ Sãi tại Campuchia khi họ bị đem ra cánh đồng chết (death' field) đâu phải đâu giết chết.

Tuy bị tù đầy; nhưng tôi không hận Việt Cộng, vì tôi nghĩ rằng họ vốn là “người” như chúng ta, chỉ khác là họ VÔ MINH, bị mắc vào cái “NGHIỆP” cộng sản. Bị thay thế vì toàn thể đồng bào, cho đến nay, họ vẫn được tài trợ từ “kiểu ‘cộng sản’”, trên căn bản báo chí truyền áp dân chúng, huấn luyện trẻ con thành “con người Mới Xã Hội Chủ Nghĩa” bị theo dõi, nghi ngờ, tố cáo lẫn nhau, ngay cả những người trong cùng một gia đình. Họ vẫn gieo rắc hận thù ý thức họ, hận thù giai cấp, mỗi lúc một lớn tại Việt Nam dù bị ràng buộc nghĩa cộng sản đã bị lịch sử đào thải, chế độ cộng sản mà họ tôn sùng, đã cáo chung năm 1989 (sau sụp đổ thành lĩnh của chủ nghĩa cộng sản năm 1989, và sau đó, sự tan rã của khối Liên Bang Xô Việt vào năm 1991) ngay tại cái nôi ra đời cái chủ nghĩa xã hội hoang tưởng, vong bản, phi nhân tính.

Tôi tin rằng đã đến lúc mà sự kiện lịch sử đã rõ nét làm “sáng mắt” họ; đã đến lúc lòng yêu nước của toàn dân sẽ thôi thúc họ; đã đến lúc mà tình yêu dân tộc có thể cảm hoá họ; đã đến lúc mà đạo pháp có thể thức tỉnh họ!

Nhân đây, tôi thành tâm kêu gọi chính quyền Cộng Sản, hãy chấm dứt bán rợ, bán bị nạn vì quyền lợi của đồng bào Cộng Sản. Hãy chấm dứt cướp đoạt của dân vì lòng tham những của cán bộ Cộng Sản.

Các đồng viên Cộng Sản hãy chấm dứt gieo rắc hận thù giai cấp hoang tưởng trong thời đại “toàn cầu hoá” ngày nay. Hãy chấm dứt cái “NGHIỆP Cộng Sản” ngoi lại, phẫn dân tộc đó.

Các công an, cán bộ, bộ đội hãy mau thức tỉnh, hãy tiếp tay cho Cộng Sản, tránh vạy nghi ngờ

chúng.

Các người, hãy BAO-ÂN đất nước, bằng cách sám hối tội lỗi, trở về với Phật tánh an lành vốn có trong mỗi chúng sanh; trở về với dân tộc vốn bao dung rộng lượng; trở về với đồng bào ruột thịt vốn hiên hoà che chở, trở về với anh em một nhà vốn đùm bọc từng người thân!

Vì phần cá nhân tôi, nếu tôi hận thù họ mà quên tu-thân mình; thì thời-giờ trôi nhanh đã giết chết tôi một cách âm-thầm! Tôi hỏi lòng mình: “mình học, hiểu về Phật mà sao không thấy mình GIAI-NGHIỆP; mà mãi ôm hận để đố kỵ cái gì “? Câu hỏi đã trả là tra hỏi rồi, đừng ánh sáng của BI, TRÍ, DŨNG.

Nay, chúng tôi chủ trì viết bài này là XÂY DỰNG ĐA O PHẬT TRONG TINH THẦN KHOA HỌC; KHÔNG MÊ TÍN; KHÔNG Mİ TÍN ĐỘ; mà muốn TÌM VỀ CON ĐƯỜNG BÁT NHÃ mà ĐỨC PHẬT ĐÃ ĐI. Trong suốt 49 năm trôi qua, NGAI đã chi da y; đã hướng ĐA O cho CH -TẶNG cùng thực-hành đa o VÔ-THAM NG CHÁNH ĐẢ NG CHÁNH GIÁC.

Sau đây là vài ý kiến của tôi, xin chia sẻ cùng quý Phật Tử và các huynh đệ chúng tôi đây:

Vì chúng ăn , Đức Phật chỉ dùng TINH-XÁ nhục, độn s, để cho chúng Tăng tạm trú trong lúc đi khất-thực phụng dưỡng xa, nhưng không lấy nhục đó làm nhục người và vĩnh-viễn của riêng ai. TINH-XÁ chúng có thể ăn nhục, nhưng vốn gìn giữ, để chúng Tăng vẫn tập kiết-ha trong mùa AN-C mà thôi.

Vì quan niệm như thế, Đoàn Du Tặng có khuyến khích phát triển các RV (mobile homes) làm "Chùa Lưu động" như là phương tiện và đi hành, và để tạm trú mà an nghỉ trên bước đường du hoá, phụng dưỡng nhân sanh.

Vì thế, chúng ta cần tập cần TAM B (Phật, pháp, tăng) và tu bổ "ngôi chùa độn s chân thật trong TÂM" mỗi người, hơn là "temple" nguy nga ở ngoài đô thị.

## HỘI NGŨNG ĐI CUỐA ĐOAN DU TẶNG THỂ-GIỚI.

Written by HT Thích Tuệ-Minh

Sunday, 24 October 2010 04:45 - Last Updated Sunday, 16 January 2011 20:19

---

Vì nhu cầu tu tập, Phật Giáo không dạy chúng ta ta có công thì Ngài đền Ngài đờ cho ta gia-i-thoát (!) Phật Giáo cũng không chúc phúc khi chúng ta Tu hành KINH cho Phật nghe, đền kẻ CÔNG (!) Phật Giáo cũng không dạy cho chúng ta khen Ngài đền ngôi lâu năm trong Chùa, đếm tuổi họ lên chức (!).

Chính Ngài cũng đã nói: “Nếu Nhị-Lai là thầy, thì n, thánh nào đó; thì các thầy chỉ đến ca-tu hành Nhị-Lai đền đờ cớu rồi, cần gì pha-i tu?”

Phật Giáo khuyên ta TU ĐỀN TẬP GIA-I-THOÁT, như con đờng Ngài đã vạch sẵn.

Vì thế, chúng ta cần tu tập, tinh tấn " ông Phật trong TÂM" mới ngời, hèn là tu hành KINH cho ông Phật bằng gỗ, bằng vàng, bằng ngọc hay bằng giấy nghe.

Vì nhu cầu tu tập cho bản thân, tôi tin lời Phật dạy qua khoa-học thực-nghiệm: không ai cứu mình, nếu mình không muốn cứu mình? Ai ăn ngời i y no; ai tu ngời i y chớng!

Tu Phật là thực-tập toàn bộ về Tâm, Thân, Hạnh; Ý; Khẩu u.

Tâm, Thân, Hạnh; Ý; Khẩu u pha-i đờ c ga n lo c bĩ: Giới; Trì hạnh; Huệ thì mới trở đờ c tam-đờ c là: THAM, SÂN, SI.

Khi TAM-ĐỒ C đờ c gia-i-trở thì “MINH-TÂM sẽ KIẾN-TẠNH thành Phật”.

Tại sao tôi pha-i nói ra điều này trước khi tôi vào đờ: “MỘT CA M NGHI, VÀ MỘT CAI NHIN CHO HỘI NGŨNG ĐI CUỐA ĐOAN DU TẶNG THỂ GIỚI” (THE WORLD ITINERANT MONKS CONGREGATION) trong ngày 10,11, và 12, tháng 09, năm 2010. Đây là ngày kỷ niệm đờ I

chu-niên củ a tô-chức DU TẶNG KHỔ T SĨ do Hòa-Thiền sư Thích Giác Lộ thành lập.

Theo những kinh nghiệm mà chính tôi đã sống tại các nước Tây-Phong nói chung, và tại Hoa-kỳ nói riêng, việc xây cất một ngôi CHUA so với tôi đã có kinh-nghiệm từ đây 20 năm, thì việc kêu gọi Phật-Tử ủng hộ xây một ngôi CHUA quá dễ dàng như trong bàn tay! Lý do như sau:

1/ Kinh-tế Mỹ đang lúc phân thối, việc làm dễ kiếm. Và người Việt-Nam tỵ-na nên do cần mẫn, chịu khó, cần kiệm để có tiền;

2/ Ít Việt tỵ u về nước Cộng Sản Việt Nam(CSVN) xài tiền vì Chính-phủ Mỹ không giao-thương với CSVN; nên họ có tiền cúng CHUA.

3/ Chính-phủ Mỹ không muốn cấm-vận cho CSVN; nên người Việt không gọi tiền về nước lo cho thân nhân. Khi chính-phủ Mỹ muốn cấm-vận, Người Việt đã có di chuyển về VN lo cho thân nhân; nên việc cúng Chùa gia tăng.

5/ Số quý Hòa-Thiền sư, Thiền sư-Toạ, Đa-Đức thời buổi chúng tôi có mặt tại Hoa-Kỳ; cũng như chùa chiền toạ lạc trên Hoa-Kỳ rất ít; nên người Tăng rất hòa-hiệp.

6/ Không có thành phần "Tăng; Cán; Sinh, Thiền sư đến nhà nước CSVN đào-tạo ở trong Mặt trận Tô-Quốc" gọi qua Hoa Kỳ như ngày nay, làm vậy được Cộng đồng người Việt hải ngoại, và Chùa Việt tỵ-na.

Ngày nay, chùa chiền tại Hoa-Kỳ tuy mọc lên như nấm, nhưng có rất nhiều thiền sư. Chính mắt tôi đã chứng kiến có những Chùa chiền là cái garage; là cái nhà kho; là cái chòi tôn; cái studio, etc..., nhất là tại những thành phố có đông người Việt tỵ-na sinh sống; mà trong đó, Tăng không ra Tăng, Ni chẳng ra Ni. Có Ni còn vẽ chân mày; lông nheo, và nếu có người họ về Giáo-Lý thì ngược-ngã quay đi !

Trong khi ấy, Phật-T và Việt-t-nam sút giá m niêm TIN b i ma-Tăng qu y phá. Hình bóng S , Ni; Y-mão, đĩa nha m nh... bán đây các ch , khiến cho Phật-t-t không còn tin vào Ch Tăng, vì không bi t “s th t” hay “s gi”!. Danh-t Phật-Pháp cũng bi tiếm danh quá nhiều trên mo i lãnh v c; k c “ch c-vi” cu a Phật-Môn.

H u qu là, khi chùa chiền xây lên r i, mà vi Tru -Trĩ không đu Đ c, Ha nh, và Trí đê “trĩ nh -lai s ; hành nh lai s ”; thì Phật-t-t không còn tin t ng. Do đó, chùa chiền sẽ không duy-trĩ đ c; b i vì không có tiên đê tra bill mỗi tháng.

Chúng ta còn nh bài ho c trong th i đ c Phật hoằng hóa Giáo-Pháp trong suốt 49 năm, Ngài và đê -t Ngài bi bao nhiêu ma-v ng, qui -s , ngoa i-đa o quấy phá.

Nên Ngài luôn luôn khuyên da y ch Tăng nên đê phòng o v ng; chi da y cho nhau nh ng u-khuyết điê m trong lúc Tu Niê m, cũng nh lúc thuyết-gia ng Giáo-Pháp.

Ngoài ra, ch Tăng pha i tâ p trung vào nh ng khóa ha đê tu ng “Gi i” (duy trì gi i lu t) cho nhau.

Hình nh c a Phật và ch Tăng khát-th c t ng đoàn, qua y bát gi n d , “đ u tròn, áo vuông”, ch n ch t, thanh t nh (Uniform yellow Buddha robes), t ng b c lên đ ng kh t th c và hoá duyên trong th i xa x a ấy, vẫn còn tiếp nối ta i các n c theo tôn phái Theravada (Nam-Tông) ngày nay.

Do c duyên, n c Việt-t-Nam là n c giáp mỗi gi a hai giòng phái Mahayana (Bắc-Tông) và phái Theravada (Nam-Tông). Bắc-Tông đã bắt nguồn t Trung Hoa ph ng-Bắc đi lân vào miền Nam Việt-t-Nam; gã p v i phái Theravada đi t Sri Lanka; Thailand; Campuchia, và Ai-Lao. Do đó, hai phái đã t ng có c duyên hô i-nhâ p la i thành mô t Vi t Nam.

Ngày nay, Hòa-Th ng Thích giác L ng nhân đ nh c t i U.S.A., m t n c có c ch thu n i cho t do tôn giáo, ph ng ti n hành đ o đ i dào, nhân sinh ngày càng ng ng m tri t lý và th c hành an l c c a đ o Ph t, nhân lo i h ng v đ o xi n đ ng hoà bình th gi i, nên ngài có c -duyên l n tâ p h p đ c Đoàn Du Tăng. Đó là mô t Đa i Nguyê n thê hiê n

## HỘI NGŨ ĐI CƯA ĐOÀN DU TẶNG THẾ-GIỚI.

Written by HT Thích Tuệ-Minh

Sunday, 24 October 2010 04:45 - Last Updated Sunday, 16 January 2011 20:19

---

tin-thân vi-tha, x ly; mà Đoàn Du Tặng noi theo đúng con đường mà Phật đã đi.

Với ý-niệm này, tôi Thích Tuệ-Minh xin ứng-ho là một thành viên của Đoàn Du Tặng khất-sĩ Thế-Giới. Một đoàn bao gồm tất cả thành viên t-nghuyên gia nh-p, không phân biệt t-ngh lập xã-hội, chu-ng-tộc, quốc-gia, văn-hóa, tôn-giáo, môn-phái (ch không chỉ là của Việt-Nam t-n, hay Tây-Ta-ng l-u vong!).

Xin kính chúc Đoàn Du Tặng khất-sĩ thế-giới đ-c thành t-u viên-mẫn.

Nam-mô Bồ-n-S Thích Ca Mâu-Ni Phật.

Missouri ngày: 15 tháng 10 năm 2010