



Ôm niệm thảo thúc

vạn mang,

“Du Tăng Thúc Giới”

mười phang

Phật truy n.

Y hành Giáo lý

uyên nguyên.

KHÁT SĨ

Chánh Pháp

có duyên

phổ cập.

Minh Đăng Quang

T

dây r

Sau này

Khất Sĩ

kh

ng truy

Thò nên

Nguyò n:

“Giò Lòi Nguyò n”

“Du Tăng Thò Giòi”

Núi truyò n

THÍCH CA

--- oOo ---

Đò u năm 1986, sau đò p Tò t Nguyên Đán, mò t bòa hòi ngò vò i Đò i đò c Thích Tâm Ngoò n, tòi Pháp Duyên Tò nh Xá, San Jose, Hai huynh đò đò m đò o vò i nhau, tâm đò c nhò t là vò n đò “Du Tăng Khò t Sĩ”, con đò ò ng giòi thoát, lý tò ò ng tuyò t vò i mà Đò c Phật Tò Thích Ca Mâu Ni đã vò ch, Ngòi đò n Tăng đò n hành đò o du phò ò ng khò p xò ò n Đò lúc bòi y giòi.

Thòi đò i ngày nay tòi Viò t Nam, Đò c Tôn Sĩ Minh Đàng Quang đã ò p “Đò o Phật Khò t Sĩ, Núi Truyò n Thích Ca Chánh Pháp” thò c hành đò ò ng ò i Giáo lý Đò c Phật Tò Thích Ca Mâu Ni là con đò ò ng “Du Tăng Khò t Sĩ”, du phò ò ng rà y đò mai đò, hành đò o khò t thò c hóa duyên, y hành chò n lý giòi thoát nhò Phật Tăng xò a. Ngòi tuyên bò : “Chò có con đò ò ng Du Tăng Khò t Sĩ mòi giòi thoát hoàn toàn, hành đò o đò c quò .”

Nhò ng năm đò u, mòi đò nh cò tòi tiò u Bang California, Hoa kò, tòi đã vò n đò ò ng chò Tăng trong Giáo hòi tò năm 1986, nhò ng vò n chò a có thuò n duyên, nên chò a thò c hiò n đò ò c nguyò n vò ng: “Thành ò p Đò n Du Tăng Khò t Sĩ.” Thò là mò ng chò a thành, nên mãi còn phòi nuôi thêm chí

nguyên.

Trong chuyến du hành Phật sự tại các nước Âu châu, Đức thầy Thích Tâm Nguyên đã có những ghi chép về Pháp và Hoà Lan, trong thời thuyết pháp, Đức thầy đã mượn “câu chuyện đáo”, diễn thành bài thơ mang tựa đề:

Nhà vua hà tiện nhứt nước

Nhà vua, chớ ng ai đâu xa lạ,

Chỉ y vọng là tâm đáo chúng ta

Lúc họp hội, thuyết giảng quỳ ma,

Khi rỗng rãi chính là Bồ Tát.

Luật nhân quả vọng hành chính xác.

Vọng ta nên làm việc nhân quả,

Tích thiện thì thiện quả có phúc đức,

Bồ tát tích ác, họ cũng đeo đóm.

Pháp Hư - vốn là vô tính.

Tử Bi Tâm - con gái hiền lành.

Trúc Tâm - thốt con trai khôn lanh.

Chấn Không - là cung vàng điện ngọc.

Đông Đáo Sĩ - nhàn nhàn gì mình hèn.

Đi khắp kinh, thầy bạn chung quanh.

Nhật là phải sáng tỏ đành rành.

Việc kiến tánh, minh tâm làm cốt.

Lời quê mùa xin đem thưa thốt.

Cùng với hàng trí thức, tao nhân.

Mình gieo duyên, kẻ tiếp phúc lập công.

Tôi đi thành Thiên Đàng, Các Lạc.

Đi đi có gì thì thăm tôi, có kèm theo bài thơ hay đi ngày 17. 3 .1986, trong thơ đi đi có ghi thêm mấy lời nhủ nhủ nhủ thúc giục tôi và người bạn thành lập “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” là đi u tâm đi vớ nhau. Đi đi nói: “Đi hành đi o, thuyết pháp lưu đi ng khắp năm châu bôn bôn thì hạnh phúc biết bao nhiêu, kính mong đi đi quan tâm đi n đi án “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” và sớm thành hiện thì quý lắm vậy.”

Kính m.

A Di Đà Phật

Thích Tâm Ngạn

(Trên đây là lời trích từ bức thư của Đi đi Thích Tâm Ngạn)

---- o O o ----

Thư:

Đêm thọ thọ

Ngày ngày

đầu thọ thọ,

Tháng, năm dài,

Thọ thọ mãi,

đầu !

Nh

luôn luôn

Chuyên hành đ:

Xa, Gi.

“Là Bên Nguyễn”

Phật

T

Thầy

Minh chứng.

---- oOo ----

Đến những năm 2004, 2005, 2006, ba năm liên tục dòng người ánh đèn “Chuyến Lý Khất Sĩ” từ từ rùng rợn sáng mà Chỗ Tăng đã quên từ đông đảo trong những ngày Đồi, mỗi năm ba lần (Là Phật Đáo, Là Vu Lan, Là kỷ niệm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang), qua thời kỳ của Pháp Duyên Tánh Xá, những năm này tôi đều quy tập đến trong những chuyến hành trình nghi lễ có mục đích “Khất thức hóa duyên”, là công hạnh Phật tử gieo duyên tác phước, khiến cho ai nấy đều rớt lòng làm hoan hỷ, chúng những giới tử gia Tăng Ni, chí đến các hàng cư sĩ tại gia, Thích Nam Tín Nữ, cũng rớt ham mê và tán thán, hàng người pháp Du Tăng Khất Sĩ hoá duyên này, rớt là lợi ích cho Tánh chúng. Chúng những lợi ích cho Phật tử Việt nam, thậm chí cho đến Phật tử các quốc gia như: Thái Lan, Campuchia, Lào, Tây Tạng, v.v... cũng rớt hoan hỷ khi nhìn thấy Đoàn Du Tăng đi hóa duyên trên đường phố.

Một cuộc họp Chỗ Tăng Đông Nam Á Châu, được tổ chức tại Tiểu Bang Minnesota vào năm 2006, tôi đã trình bày đề án Đoàn Du Tăng, nói lên nguyện vọng tha thiết, sự kết hợp, hài hòa trong tình đạo nghiệp, sự giới Nhục Lai, hành trì Giáo lý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong thời điểm ngũ uẩn thế nh hành, chúng sanh điên đảo. Cũng là nguyện vọng: “Tác Nhục Lai Sư, Hành Nhục Lai Sư” bằng tinh thần “Lạc Hoà” Đức Phật dạy từ ngàn xưa, kính mong các bậc Tăng Già cảm nhận.

Cũng tận hưởng cơ duyên hiếm quý, mà nguyện vọng chánh đáng phước vô Đáo Pháp, phước hóa quynh sanh, nuôi dưỡng “Cây Bồ Đe Khất Sĩ” ngày càng to cành xanh ngyn, phước che bóng mát Đáo lý cho đời đời an lành hạnh phúc. Nhân Đe Lê Vu Lan Bn Mùa Báo Hiu năm 2007, mời cuc triu tu p qui mô gom nhiu chu Tôn Đe Tăng Già thu c các qu c gia nh , Campuchia, Thailand, Sri Lanka, Lào, Bangladesh, Việt nam v.v...Pháp Duyên Tnh Xá cung mời v tham đ Đe i , cũng mời Đoàn Tăng r ng chi u Ánh Vàng chói l i trên đ ng ph San Jose. Típ đó mời cuc h p m r ng, bàn v n đ k t h p Phật Giáo Đông Nam Á Châu, thành lập “Đoàn Du Tăng” đ đi hành đ o, đ ng th i đ c p các v n đ : C s Phật Giáo, Xã h i Phật Giáo và Văn hoá Phật Giáo v.v...Không ngoài mục đích mang tinh th n Phật Giáo, mời Giáo lý Bình đ ng, T bi, Giáo lý hài hòa, Phật Giáo ph ng s Hoà Bình Th Gi i. “Đoàn Du Tăng là S Gi Hoà Bình. Phát huy Đoàn Du Tăng là xây đ ng ngôi nhà Chánh Pháp, m r ng cánh c a T Bi, c u nhân đ th “. Đó là ý th c chánh đáng và nguyện vọng chân thành, h u ph ng s nhân lo i khi b c vào th k 21. “Th k cho Hoà Bình. Th k c a Phật Giáo tác thành s m ng”, mà tôi đã nhiu l n trao đ i, tâm s v i chu Tôn Đe Tăng Già thu c các Qu c gia tôi đã th ng ti p xúc.

Vn bi t: “Đe i là th th th i ph i th “. Nhn, “Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vn gi nh ki n ba chân”: Gi i, Đe nh, Hu là n n móng xây đ ng ngôi nhà Chánh Pháp. Ng c l i Tham, Sân, Si là đ c đ c gi t ch t m ng m ch Tăng Già. Th phi là đòn xóc nh n hai đ u không th dùng nó đ làm đầ t n th ! Ng n đ u c Ch n Lý không th t t, khi Phật Lý sáng ng i, soi đ i t ngu n gió ch ng vô minh: Tham, Sân, Si n i bi n tr n sóng đ y.

Nh i “Chân Ngôn c a Đe c Th y Giác An” trong đim linh hi n hách. Th y r ng:

Dù con đã

trăm l n th th ng.

M t tr n thua,

tay trống vắng không!

Những, lòng,

con biết như lòng.

Có để gọi là,

oán không mất người.

Lời này, Đức Thầy Giác An đã dạy, “Đạo Đáo Ông” chỉ có ba chữ mà thôi, Ba chữ đó đã làm cho tôi “NG” trong một ngày chèo nh vô cùng tuyệt vời! trong một chuyến đi không thể vượt qua, quở dạy như đã đến thời hạn, có thể như chìm đắm, “Trung với Đạo, Hiếu với Thầy”, nguyện đem thân tâm phụng sự chúng sanh này là đức của Phật, đó là câu châm ngôn mà các bậc Thầy đã hướng dẫn như cho người đi lập chí, lập hạnh tu thân, từ ngày bước lên con thuyền Du Tăng Khất Sĩ, thì tất cả những gì mình chuyên tranh đua giành cướp, những ganh tỵ xâu hèn của thế nhân giữa đời ô trọc!

Đúng thế, Ba Chữ “ĐO ĐO O” là một phép mầu diệu đức, trừ bá tánh nan y, trừ muôn ngàn nghiệp chướng, trừ luôn cả những chướng tà ma quỷ quái, đạo đức thâm niên, miên trường công hạnh, hàng sa số kiếp đày đọa nơi chốn địa ngục A Tỳ cũng được thoát ly khác. Linh như thế, Hiền như thế, Mầu như thế, Nhiễm như thế, âu là phẩm báu, âu là duyên đạo, âu là sự mong chờ của môn nhân, Tông Truyền Thầy T, chớ nghĩ hạnh tu mi, không hèn như thế!

Thời gian kéo dài, không bao giờ, cứ mãi mãi như thế này, kéo dài từ năm này qua năm này, cứ mãi tháng cùng năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày qua rồi rồi đi qua, đến rồi rồi đi qua, ngày càng thấy thu hẹp những kiếp đời tu hạnh mà nguyện vọng chèo thành! Còn cứ thế thì không mong được thành đạo làm cho được cho sự lợi ích quần sanh, vì nó đang nằm trong một hạnh cuộc, bó buộc công chân, làm sao có thể gọi là giải thoát hành đạo du phụng, hành trì pháp môn Du Tăng Khất Sĩ, nơi gọi Phật T khai bày từ ngàn xưa rõ ràng ánh Đạo Vàng sáng chói. Sự nghiệp hành đạo bôn bềng giữa đời ô trọc sống trên đời dục, trên thế gian này. Thế đúng là: “Duyên chèo

đến thì ta khó nói!”

Nhưng: Đức, Huệ trong bài pháp “Tu và Nghiệp” Đức Tôn Sĩ đã dạy: “Ngươi tu là phải dứt trừ tam nghiệp của thân, khẩu, ý, không nên tích trữ nó nữa; nhưng đó là dứt nghiệp hiện tại và không sanh nghiệp về lại, chứ nghiệp nghiệp quá khứ đã gieo tạo rồi thì cũng không sao tránh được sự kết quả của thiện ác khổ vui xảy đến.” Thì nghiệp sự việc xảy ra, nghiệp hoàn cảnh đưa đến, ấy là nhân nghiệp đã gieo. Ngài nói: “Chính nghiệp khổ nên, cảnh nhọc, vui chịu thì thời mãi, kết quả mới phát triển giàu to tâm trí, an lạc vĩnh viễn sau này, đó mới gọi là pháp tu vậy” Ngươi mà nghiệp quả đến đòi hỏi, tất sự mau dứt trừ nghiệp chướng, đừng như nhân tiện tu, chứ chướng nên trách phận mà gây thêm nhân nghiệp nữa!

Ngài dạy: “Kìa như xưa có vua A La Hán mà khi chết còn bỏ chết đau, Ngài Huệ Năng còn bỏ nghiệp của mình. Lâm nghiệp tu đối khát, bỏ cùng, bỏ sự, bỏ tất, chấp chê, kinh bỏ đời thọ v.v... Đó tức là nghiệp quả của nghiệp đến, trừ nghiệp là mau hết nợ đã vay, đó là công bằng, đó là sự phải, hay làm. Ngươi tu ai ai cũng muốn về... Thế mới biết rằng: Cõi đời có ra là do nhân nghiệp, hết còn thân, khẩu, ý, tức nghiệp nhân thiện ác còn gieo, thì kết quả tất phải khổ vui về không sai chệch.”

Đúng thật, ba chữ “ĐO ĐÓ ÔNG” chính là Đức Thầy đã nói xong cho tôi trước khi Ngài Viên tịch, qua lúc ngửi đến tay Đức Thầy thấy tay tôi và nắm chặt nhau trong niềm xúc động, động lòng như Đức Thầy đến đến tâm tôi cả trước cả lòng sau và hiện tại. Do vậy mà Chân ngôn của Thầy có câu:

Dù có kẻ lòng mạnh, ý ác.

Đem đi con xuyên tức ra ngoài.

Sách chỉ nghiệp chướng dòng dài.

Thầy khuyên con hãy mở mắt đời thầy chung.

Những lời này luôn luôn khất cật ghi xấp xỉ trong cuộc đời tu thân. Có lẽ sợ c chửi đổng thì ai ai cũng có hòng, những riêng tôi thì đã vô cùng, bả i sá chi những chuyể n dong dài, mà không giở đở c nguyể n lòng thây chung nhữ nhữ t.

Nguyể n lòng:

gieo giở ng,

trở ng cây,

Vun phân,

tở i nở c,

có ngày nở Hoa.

Chăm nom,

gở y đở ng Tởng Giở

Đở ng Đởn Tởng,

các Quở c Giở,

Du Hành,

ý là:

Nguyện vọng chân thành.

Thời gian dài, 5 năm, 7 năm, 10 năm hay 20 năm chẳng nữa, vì “duyên chớ a đời thì ta khó nỡ”, nếu không kiên trì như nưc, nếu không chịu được phong ba, nếu không gặp vọng nguyện lòng, thì bao nhiêu chớ năm cũng trở thành vô dụng, cũng không nhìn thấy quả đời nưc già, chín thơm ngon ngọt, có ích cho mình, cho người, và cho đời hậu dụng. Đức Thầy đã dạy: “Giờ đời và hành đời thì sống đời”. Đức đời đây không phải lên Thiên đàng, đức Niết bàn nưc ngay thế gian, an hưởng sung sướng, hạnh phúc riêng mình, mà đức đời đây là đời “Lý Thế gian Quán Thế”, lập “Chí Nguyện Đời Hùng”, duy trì “Chánh Pháp Bình Đời Tánh”, chúng sanh đời có thể thành Phật. Trong ba đời: Quá khứ, Hiện tại, Vị lai, tánh Phật đã tự nhiên như nhiên, không học không kém, đó là bình đời tâm phụng đời, hành đời và đức đời vậy. Vì ba đời quá, hiện tại vị lai trong cõi trần trần nưc mà thiêu chí khí đời hùng, đời lạc, đời từ bi, quán xét trong cõi thế gian đời vô minh học ám, ta bà đời mị, thì làm sao tròn hạnh nguyện đời đời chúng sanh lên bậc giải thoát giác ngộ đời! Hiện tại như thế nên quảng đời đã quá “thật thế pháp lai hy”. Ngày qua ngày vọng an nhiên từ từ, tháng năm dài chí học vọng vọng nưc nuôi. Dù đời mị, nguyện vọng đời đó: niềm vui. Duyên sống đời, có ngày duyên phải đời. Nên nói: “Nếu đời rồi, không vọng cũng xong”.

Thế thế học có câu: “Chuyện gì đời phải đời” nói như thế thì quá đời, xưa nay như học đời mị nguyện vọng vọng đời đời thành, như học, sao không thấy ai đời đời thành như lòng đời mị. Ý mị đúng thế là: “Phàm tâm nan trừ, Thánh ý nan phân. Có vọng mị biết “Nhân già thì quở mị chin. Học chết đời phải lên cây” Đời nưc, có đời 80% người học Phật đời hiện tại như thế, nên đời đời dàng thông đời và thế học tình cho kẻ môn như đời đời tình đời mong đời đời.

Nay, đúng là duyên đã đời, ai không tin, nay cũng phải tin. Đó là “ĐOÀN DU TẶNG THẾ GIỚI” đã thành hình, mị tin vui cho người học vọng đời Phật, học giáo lý Chánh Pháp và theo đời nưc hành đời đời đời Phật Thế Thích Ca Mâu Ni.

Trong cuộc đời tu học Đức Thầy đã dạy: “Niềm Tin: Mị đời muôn sống thành công. Hạnh Đời: Tròn, xứng danh người học Phật. Nguyện Lối: Đời, Giải Đời như Tu khai thông”. Như vậy, mị từ

thêm lý nghĩa: “Duyên chớ a đến thì ta khó nới. Nếu đến rồi không vơi cũng xong.”

Vào đầu mùa hè năm Kỷ Sửu 2009, đúng là duyên đã đến, Thích Giác Luận, một nhà Du Tăng Khất Sĩ trên 20 năm trở về quê hương gốc của quê hương, đến đây sống một đời sống khổ hạnh, không màng công danh, tận tâm thành tâm niệm đồng lòng, cho chí đến miền thôn quê heo hút, tận rừng núi sơn khê đến ven miền hải đảo, đầu tiên chân không vơi bước như nhỵ hoai sống, vai mang bình bát đi làm công hoá duyên, nuôi thân hành đạo, noi theo hình “Y Bát Chấn Trụ” của đức Như Lai, nên nghĩ pháp Tôn Sĩ. Nhà Sĩ theo chúng Tăng hiệp hoà hành đạo. Thích duyên đến đây, tâm nguyện hành “Tỳ Y Pháp” phát sanh, Sĩ thiện nhứt tâm trên mình chúng, rồi Sĩ môn nhứt tâm công đức lên đường Du Tăng hành đạo. Đầu tiên nghĩ pháp khổ lao đao, biết bao thử thách giữa pháp nhứt tâm ma công, nhân tâm điên đảo, đạo đức suy đồi, đất nước đang hỗn loạn, gay gắt, nhiều nỗi khó khăn, dân tình thối nát, công nhân mất niềm tin chân thật lẫn nhau, công nhân đói, con người sống trong sự phẫn phẫn, công nhân sống, một công nhân do không còn dân chúng, bóp chết nhân quyền, kẻ công nhân tu sĩ cũng công nhân yên thân tu hành, mà phải chịu mọi bất kỳ m soát, dù là lý tưởng gì thoát, không còn bước ràng buộc nên gia đình, xã hội, thế nhân, đến đức công nhân mình như rang tu học, mang Giáo Pháp Phật Đà hành đạo truy tìm bá nhân sanh. Thế nhứt tâm, không để gì thế hành chí nguyện trên vơi trong cuộc đời tu giải thoát. Thế là tình đến đến đến, mọi có câu: “Đến là thế có chi đâu, Thế là đến quí giải thành nhứt”. Thế đúng như vậy!

Nhà sĩ đã tìm mọi cách thoát thân, lánh mình khi chờ đợi hạ ngục. Thế là ở trên gia đình, Bát Tát đến đến, vượt qua nhứt tâm đám rừng sâu nguy hiểm, thú dữ bao vây, ngày đêm phẫn phẫn hối hối. Nhứt tâm, lòng vơi niềm giải nguy hiểm bên lòng, tâm tâm chí quyết vô tròn sống, nguyện hành trì “Y Bát Khất Sĩ” du phẫn. Do nguyện nhứt tâm chân thành, nên đã có công may thành đến, thoát mọi hiểm nguy, bình an trên đường vượt qua biên giới, đến đến Chùa Tháp Campuchia, lẫn lộn 5 năm dài khổ hạnh, lách mình lên núi nên nên, tận tâm tận tâm cho đến phẫn chẫn đồng lòng, có lẽ nên không đến duyên thì cũng khó vượt qua nhứt tâm bàn tay sống máu, nhứt tâm tận tâm đến đến, nhứt tâm con người vô thế nhứt tâm, sẵn đón rình rập ngày đêm, nhứt tâm con người không còn nhân tính, dù cho các bậc tu chúng cũng công nhân có chớ! đến gì có đến công nhân hành đạo.

Pháp Phật niệm m m, Quán Âm rõ thế. Bát Tát soi căn, tận tâm duyên vô cùng khích lệ, Cao y Tôn Sĩ Liên Hiệp Quốc công tiển nhứt tâm hành khổ hạnh, chính thế cho đến đến tận tâm trên đến nhứt tâm Hoa Kỳ. Thế là “chuyện gì đến phẫn đến” Vốn đến đến nhứt tâm là một kẻ quí hy hữu, là sự đến bù cho tâm hồn nhứt tâm “Trên công Phật Đáo, hoá chúng sanh” của người Tăng Sĩ.

Thế giải Tỳ do bắt đầu tận đôi cánh chim sống vơi nên cao giải a bước trên thanh bước, trong lành thế m tho mùi giải thoát. Đôi cánh chim bắt gió tận tâm mình nhứt nhứt pháp nhứt tâm. Đúng thế là

thờ giời thì do, trên trời cũng thờ do mà xuống đất cũng thờ do, đi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc đều thờ do, con người đi lại thờ do, chúng có thông hành, không ai kiểm soát v.v... Cái thờ do đó đã tạo oai uyên cho nhà Sư du hành đó đây thoải mái, tiếp nhận nhiều bài học đáng giá để kinh nghiệm cái thờ do, như đức Phật Thích Ca, như đức Phật Thích Ca, như đức Phật Thích Ca... Sau hơn 3 tháng dài du hành khắp đây đó, nhận vào nhiều bài học đáng giá để kinh nghiệm nhân tâm khắp, hợp lý thì đúng chân phật giáo trong cuộc đời nuôi mạng. Tôi đưa danh cho đức nhân tài, tiếp tục hành cho đức con đức lý thì đúng, Thích giáo thì đã tâm tình bằng sự hết mình tha thiết để vì mọi người mà thôi. Nhưng đức Phật Thích Ca, đức Phật Thích Ca nghĩ rằng: “Người mà mạng sống của họ bị đe dọa, tràn ngập mọi phật giáo thì trong cuộc sống, sao không chịu học đức Phật Thích Ca, an nhiên!” Thích giáo thì âm thầm và kín đáo!

Người tìm đức Phật Thích Ca thì Pháp Duyên Thích Ca, nội chúng quen biết, chúng biết tôi mới mới thì nào, dù đã nghe biết thì lâu “Văn kinh thịnh bất kỳ hình” Người đi tìm đức Phật Thích Ca thì thâm dò, xét nét. Nhìn Thích giáo thì tôi đức Phật Thích Ca thì đúng qua ánh mắt nhà đi về viên chuyên nghiệp, nhưng, không thể nghi ngờ sự đóng góp của các nhà làm chính trị chuyên môn, mà danh nghĩa mà đức Phật Thích Ca qua chi áo nhà tu để đánh lừa thiên hạ. Riêng tôi, qua hơn 50 năm, tôi thu được còn là một chàng thanh niên đã cảm nhận đức Phật Thích Ca, và kinh nghiệm ngày càng chúng tôi trong kiếp sống, đức Phật Thích Ca lúc nào cũng dè dặt, dè dặt và dè dặt. Thì ra, người Tu sĩ (Thích giáo thì Giác Luận) cũng không ngoài ánh mắt của tôi chuyên đức Phật Thích Ca qua con người đang đi tìm kiếm, không phải nhà Sư đi tìm kiếm thì bất cứ, cũng không tìm kiếm danh vọng quyên, mà tôi biết người đang đi tìm kiếm lý tưởng, cái lý tưởng mà ngày xưa Ông Bà Tiên ta đã truyền dạy: “Đạo thanh tịnh, đức khí thanh tịnh”. Cái lý tưởng mà tôi đã phát sanh thì thu được thì, nên mới phát tâm học Phật Pháp, thì bất cứ lên đức Phật Thích Ca gia học đức Phật Thích Ca. Cái lý tưởng làm người Du Tăng như các nhà Sư Khất Sĩ thu được Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, môn đức Phật Thích Ca Tôn Sĩ Minh Đăng Quang, rồi bất cứ hành đức Phật Thích Ca miên Trung nước Việt vào những năm 1958, 59, 60. Và kể từ đây tôi đã là người học đức Phật Thích Ca trong công cuộc truyền bá Giáo lý Khất Sĩ mà chúng tôi Tăng trong các Giáo đoàn III, IV và V, tôi học thì học nhưng cuộc sống thực pháp công chúng, nhưng nội mà Đoàn Du Tăng có chuyên hành đức Phật Thích Ca, sau vài ba năm khi tiếp đức Phật Thích Ca neo vào đỉnh chí, và đức Phật Thích Ca chia đôi, cái thì mà Cố Ngô Đình Diệm và nội quy định Thích giáo, lập Chính phủ “Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam”. Cũng cùng thì đó, tôi thì có duyên tình của phật giáo thì Phật Pháp, mà “Đoàn Du Tăng Khất Sĩ” là môi trường phát triển tâm linh tôi thì thu được ban đầu và cũng thì vậy ... Do vậy mà ý thức cùng lý tưởng và hình ảnh “Đoàn Du Tăng” mãi ghi sâu trong lòng.

Nay, đúng là duyên đã đức Phật Thích Ca cách bất ngờ, Bất Tật đức Phật Thích Ca Thích Ca Giác Luận đức Phật Thích Ca tôi cũng bằng niềm đạo đức, bằng nguyện vọng của Du Tăng mà Người đi mang hoài bão, đức Phật Thích Ca hành trong nhiều năm dài học hỏi. Qua sự trình bày tha thiết của người với bao kinh nghiệm tràn đầy, tôi đã nhìn Thích giáo thì bằng ánh mắt cảm thông và quý mến. Sau bao ngày trao đổi, bàn bạc thì tiếp hay, lý tình rất rõ, chúng tôi đã “Đạo thanh tịnh”, thỏa thuận nhau bằng quy định đức Phật Thích Ca thành lập “Đoàn Du Tăng Thích Giáo” trong chi hội đức Phật Thích Ca mà chúng tôi “thanh tịnh” nên đã trở thành “đạo thanh tịnh”. Tình đức Phật Thích Ca ngày càng khấn khít thâm sâu, tình thân “đạo hòa” đã cùng nhau thức học hỏi, đức Phật Thích Ca cam kết đức Phật Thích Ca, trải qua bao sự thách thức, bằng

thờ, so bì, tiêng chửi, tiêng bực. Nào ai đã hiểu cho lòng thòm kín của chúng tôi mà lại xen vào tiêng ra, tiêng vô, tiêng hèn thua phận trái! Nào ai đã hiểu cho rằng: “Con người sinh ra thì phận có Cha có Mẹ, còn khi đi học thì phận có Thầy có Thầy, thì dĩ nhiên phận có tôn ti trật tự, có luật lệ hèn hòi”, sao lại có những kẻ vô duyên xen vào xách khoé, có những người vô đạo mù n chia rẽ chân của các bậc ông già người lớn. Thế họ có nghề chửi phá đạo hay không? Người và chúng tôi là tự mình thức tỉnh, sám hối tận tâm, tránh xa mọi sự lợi ích, không gây nhân nghiệp, đừng còn mong xóa sạch nghiệp xấu cho đời, cầu xin nhân thiện và sám hối cho người, đừng gây thêm nghiệp ác. Đó là bản phận người tu, người hiền trong sáng. Nên rằng:

Người Chấn, Tâm Chánh, Hạnh Hiền.

Ba đời trước đời Chấn Thiên hiền.

Thêm vào Đức tánh Từ Bi

Người lòng rộng lớn, có chí sánh bằng

Phật, Thế hành pháp Du Tăng

Ngàn xưa Chấn lý, Pháp Đăng trao truyền

Thế này Thế Chúng lập người

Du Tăng Thế Giới, kẻt duyên đời đời.

--- o O o ---

“Đoàn Du Tăng Thụ Giĩ”

“ The World Itinerant Monk Congregation”

Chính thúc đợc Chính quyĩn Tiĩu Bang và Liên Bang Hoa Kợ cợp phép giĩa năm 2009, sau mợ t thũ i gian vũ n đợ ng, mợ i gợ i chũ tôn đợc Tăng Giĩa hợ ng ợ ng tham gia, chúng tôi đã quyĩ t đợ nh mua chiợc xe RV dùng làm phợ ng tiĩn di chuyũn hành đợ o. Qua cuợc hợ p chũ Tăng đã vũn tợp vũ Pháp Duyên Tợ nh Xá, tợ i San Jose. Mợ t khoá lợ khai Kinh Cợ u nguyũn Tam Bợ o chợ ng minh lợ ra mợ t Đoàn Du Tăng Thụ Giĩ và Lợ cúng Trai Tăng trợ a ngày 29 tháng 4 năm 2009, cũng là ngày Đoàn Du Tăng tuyên bợ khợ i hành lên đợ ng hành đợ o. Sau khoá lợ Chợ Tăng và Phật tợ đã thiợ t lợ An Vợ Tôn Tợ ng Đợc Phật Tợ Thích Ca Mâu Ni trên chiợc xe RV. Kợ tợ nay chiợc xe nợ y là ngôi chùa lợ u đợ ng, “Ta Bà Du Hóa Đợ Nhân sanh”. Tợ ngày khợ i sợ lên đợ ng (29 - 4 - 2009), trên chiợc xe RV. tợ m gợ i là chiợc thuyũn Bát Nhã chuyên chợ 8 nhà Sợ và 6 vợ Phật tợ theo Đoàn Hợ Pháp, hành trình tợ San Jose đợ n miũn Nam California, El Paso, Arizona, Texas, Houston, Dalat, Austin, Sacramento, Oakland, Stockton, San Francisco v.v...Đoàn đi đợ n đũu nhợ thuyũn tìm bợ n đợ u, Ánh Vàng lợ n khợ p chũu thành, xuyũn qua phợ thợ, Nhợ ng “Bình Bát chợ a chan lòng bác ái” đợ khợ p nhân sanh, tiĩp cũng bá tánh, nhợ n phợ m vợ t cúng đợ ng, trợ a vợ đợ ng, thuyợ t pháp giợ ng kinh, hành trũ “Phợ ng Pháp Tợ Y”, nhợ ngàn xợ a Phật đợ y. Phật tợ đũu đũu cũng đợ u hoan hợ, tâm lòng phợ n khợ i, lợ vợ hũn hoan, thợ nên đi đợ n đũu cũng đợ u có nhiũu ngợ i ham mợ, Tuy vợ y, có lợ khợng phợ i là chuyũn đợ làm, ai rợ i cũng phát tâm lợ p nguyũn đi “Du Tăng” mợ t cách đợ dũng, thợc hành mợ t cách suợng sợ, (thợ thợ ng ai cũng biợ t rợ ng: “Vợ n sợ khợ i đợ u nan”) Nhợ ng, thuyũn Bát Nhã đã vợ t qua biợ t bao nhiũu nhợ ng lợ n sợng trợ n trợ i hợ p, biợ t bao nhiũu nhợ ng ngợ n gió chợ ng thợ i vào lao chao, nghiẽng ngợ a, chợ ng khác nào nhợ nhợ ng con tàu vợ t biợ n trũng khợ i tợ nợ n, tìm đợ ng giợ i thoát, duyên may lợ m mợ i đợ c đợ n bợ. Qua nhiũu thũng dài trợ c nghiũm do chí quyĩ t hành trũ bợ n nguyũn “Khợ t Sĩ Y Bát Chợ n Truyũn Đợ o” mà Phật, Tợ, Thợ y đã hợ đợ sợ tinh tợ n thêm hợ n, chí kiên trì đợng mũnh, chợ ng nhợ ng Đoàn Du Tăng đã đợ c tiợ ng vang rợ ng lợ n qua nhợ ng hình ợ nh hành đợ o khợ p nợ i, và qua nhợ ng phợ ng tiĩn truyũn thông, truyũn hình loan tợ i. Chợ ng nhợ ng khợ p các Tiũu bang tợ i Hoa Kợ, mà cho đợ n các nợ c Á, Âu, Úc Chũu cũng đợ c biợ t qua trên internet. Nay thì đã tợ o tăng thêm mợ t chíợc RV. nợ a. Thợ là Tợ Hợ u (hai bên) ngôi nhà Tam Bợ o đợ n nay đã có đợ hai bàn chân cợ a thân hình Du Tăng vợ n mình hành đợ o.

Nhũn đợ p tợ t Canh Đợ n (2010) Cợ ng đợ ng Viợ t Nam Bợ c Cali (LHNVQG) cũng mợ t sợ Hợ i đũu và thân hợ u tợ chợ c Hợ i Tợ t, mợ i Đoàn Du Tăng Thụ Giĩ chúng tôi tham đợ vợ i tách cách Hợ i đũu, chúng tôi hoan hợ chợ p thuũn. Mợ t sợ Tăng Sợ thuũc các sợ c dân nhợ Thũiland, Campuchia, Lào, ợ n Đợ, Tây Tợ ng, USA, Viợ t Nam v.v...đợ c mợ i vợ tham đợ, mợ c đĩch: “Cợ u Nguyũn Hoà Bình Thụ Giĩ, Chũng Sinh An Lợ c”, vợ i mợ t chợ ng trũn suợ t 2 ngày liũn 30 và

mạng 01 - T.T.

Cuộc tiếp hợp đầy ý nghĩa của tiếp thị Tăng Già trong dịp Tết này là hiện tượng kỳ diệu vào đầu thế kỷ 21 mang tính kết hợp hài hòa, đem tinh thần Phật Giáo cống hiến cho công cuộc vận động Hoà bình thế giới, cứu nguy cho chúng sinh an lạc, đáp ứng nhu cầu của nhân loại khắp Năm châu, đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng toàn cầu bởi ô nhiễm môi trường và tham vọng của con người!

“Nguyện vọng Chánh Giác dâng cao sẽ khiến chìm đắm vọng vọng điên cuồng của nhân loại. Bởi khi Đáo đạo thanh tịnh sẽ là sức mạnh vô hạn của tâm thức của con người. và “Sự cứu nguy của Hoà bình là sự mong cầu của các nhà hiền triết trên tâm linh, soi sáng đèn chọi lý lẽ trên khắp mọi địa hạt nhân sinh trên quả đất của chúng ta đang nóng bỏng”.

Do vậy, “Đoàn Du Tăng Thị Giới” tha thiết, nguyện vọng mong các nhà lãnh đạo tinh thần Tôn Giáo, các nhà lãnh đạo Quốc Gia, cho đến Liên Hiệp Quốc cùng các nhà lãnh đạo Đảng Phái, Đoàn thể, các nhà làm Truyền thông, mang tiếng vọng khắp nơi, mang âm vang thiêng liêng, mang lòng tha thiết chân thành của “Đoàn Du Tăng Thị Giới” chúng tôi, trao gửi đến mọi người nguyện vọng và cùng quy tụ tâm thức thành một sức mạnh tâm linh, hài hòa, thanh tịnh yêu, đùm bọc, chia sẻ mọi nỗi khó khăn, dắt tay mọi người cùng nhau vượt oán hận, giải kết cho nhau, để tạo thành một “Thị Giới Hoà Bình, An Lạc, loài người cùng hưởng hạnh phúc nhau.”

Xin mong tất cả nhân loại toàn cầu chúng ta hãy cùng nhau thực hành nguyện vọng.

Nam Mô Chúng Sinh đều có Tánh Phật Bình Đẳng và Chúng Sinh đều là Phật Tánh Như Lai.

T.M. ĐOÀN DU TĂNG THỊ GIỚI

Sa môn Thích Giác Lạc

